

CV **DE HÈNIGE**
Slepvèent
OALD OATMÛSKE

NOAPROAT

EDITIE 2022



CV **DE HÈNIGE**
Slepvèent
OALD OATMÛSKE



DE HÈNIGE
Slepvèent
OALD OATMÛSKE

LEU,
AJ GOAD WILT ETT'N
MO'J GOAN ETT'N
Bie Heintje

TROTSE RESIDENTIE VAN DE HÈNIGE SLEPVÈÈNT



- A LA CARTE DINEREN
 - LUNCHEN
 - BORRELEN
 - BINNEN- EN BUITENSPEELTUIN
 - WARM- EN KOUD BUFFETTEN
 - BARBECUES
 - FEESTJES
- EN NOG VÉÉL MEER!



Inhoud

1. Voorwoord
2. Commissie in de spotlight
3. Noaberbal in de loods
4. Interview met Marco
5. Gastschrijver 'Thijs Veldhuis'
6. Recept: Kapsalon Bonnes
7. Kabinet HSV
8. Sponsor in het licht 'De Moss'
9. Contactadvertenties
10. Jubileumfeest
11. Tegelwijsheden
12. Carnavalsweekend
13. Webshop



EET SMAKELIJK, BIE HEINTJE!

WITTEBERGWEG 9, OUD OOTMARSUM - 0541 291605 - WWW.HEINTJE.NL

COLOR  COATING
BRUNS & BROEKHUIS

Galerie & Kunstuitleen

Lambert

 **KAMPLACON**
dak- en wandconstructies

A N D R E - B O K K E R S
A U T O S P U I T E R I J

  De mors 71, 7631 BA Ootmarsum
Telefoon 0541-291585



Voorwoord

BESTE LEZERS,

Mooi dat u de Noaproat van 2022 weer in handen heeft. We kijken terug op een kort carnavalsjaar met 'maar' enkele feesten. Corona was namelijk nog niet voorbij. Om toch de sfeer erin te houden hebben we geprobeerd het beste ervan te maken. Dit begon met ons jubileumfeest. In het eerste weekend van oktober werd er in het hartje van Oud Ootmarsum een heus festivalterrein opgebouwd. Een grote tent met een goed gevulde koelwagen, prachtig licht en geluid en natuurlijk het wonderlijk mooie 'greun' dat de noabers speciaal voor dit jubileum hadden gehaald, maakten het helemaal af. Kortom een prachtig weekend met veel gezelligheid. Ook het Noaberbal kon dit jaar doorgaan. En dat 'bie oons' in de carnavalsshal. De hal stond binnen korte tijd vol met vele Siepeljonkers, Othmarridders, Keistenen en natuurlijk de Slepveènt zelf. We hebben genoten en hopelijk onze Noaberverenigingen ook! Helaas misten we dit jaar ook vele bekende feesten zoals onze eigen opkomst. Wederom geen trio op het podium dus. En corona zorgde er ook voor dat de gala's niet door konden gaan. Het derde Blief Thoes event was dan ook een feit. Tot in de puntjes goed georganiseerd. Veel deelnemers keken weer met veel plezier naar het online evenement. Ook al was het leuk om naar te kijken, ik hoop dat dit de laatste editie zal zijn. Zou het dan aankomend jaar wel weer lukken? We hebben er vertrouwen in. Op naar een prachtig ouderwets mooi carnavalsjaar!

HOALT OE GOOD EN TOT TOOK'N JOAR! ROEL EPPINK

Commissie in de spotlight

DE HSV CORONA-COMMISSIE

Een bijzondere commissie binnen De Hènige Slevvèent. In het leven geroepen toen door alle corona maatregelen geen carnaval mogelijk was. Een groep enthousiaste leden is aan de slag gegaan om te kijken of er alternatieven mogelijk waren. En die hebben ze zeker gevonden en ook heel succesvol uitgevoerd. Maar liefst drie keer is het online Blief Thoës event gehouden. Om jullie een beeld te geven wie hier allemaal bij betrokken waren, zijn ze even op een rij gezet.

Rick Kamphuis

De man achter de schermen en regelneef. De verwerking van alle aanmeldingen en loten lag volledig bij Rick. En iedereen werd keurig voorzien van alle benodigde informatie.

Jeroen Oude Nijhuis

Manusje van alles, overal waar handjes nodig waren, was Jeroen te vinden.

Laurens Heerdink

De goed gevulde borrelbox werd door hem samengesteld. Een hele organisatie om deze te vullen en tijdig bij iedereen op de stoep te zetten. En natuurlijk onze vaste uitvalsbasis van waaruit het event werd opgenomen.

Niek Heerink

Zonder presentator geen show. Het vaste gezicht van de avond en an-mekaar-proater. En wist je dat hij ook de bedenker is van veel leuke ideeën voor het Blief Thoës event.

Jorrit Lubbers

Onze penningmeester. Is er geld in het spel dan is Jorrit erbij!

Stef de Witte

Samen met Niek Heerink het presentatieduo van de avond. Inmiddels een vertrouwd gezicht voor de camera.

Andras Koops

De bekende en gevreesde razende reporter. Wanneer deze man 's avonds bij je aan de deur stond, wist je 2 dingen: Je had een prijs gewonnen in de loterij en je werd onderworpen aan een interview waarin geen enkele vraag werd geschuwd.

Henk Heerink

De enige echte sidekick van de show.

Roel Eppink

Ook op onze voorzitter kon altijd een beroep worden gedaan. Zaken regelen of prijzen rondbrengen, het maakt Roel allemaal niets uit.

Lieke de Witte

De secretaresse van de vereniging en enige vrouw van de commissie. Maar ze functioneert prima tussen alle mannen.

Niek Eertman

De man van de sponsors en de prijzen voor de loterij. Er waren mooie prijzen in de loterij waar weer veel mensen blij mee zijn gemaakt.

Mart Eertman

Onze technische man om te zorgen dat de studio goed was ingericht. En daarnaast ook verantwoordelijk voor de sponsors en prijzen in de loterij.

Thijs Velthuis

Alias De Biel. Nooit doe je tevergeefs een beroep op deze man en overal voor inzetbaar.

Stefan Oude Nijhuis

Dachten jullie ook bij sommige vragen uit de quiz, wie heeft dit nu weer bedacht? Nou, dat was dus Stefan. Je hebt dus ook iemand nodig die veel (on)zin kan bedenken.

Noaberbal in de loods

Zaterdag 19 februari '22 vond bij de loods van De Hènige Slevvèent het Noaberbal plaats. Het Noaberbal is een feest die in samenwerking met de zusterverenigingen van De Hènige Slevvèent wordt georganiseerd. Dit zijn de Othmarridders, Siepeljonkers en de Keistenen. Ieder jaar is er een andere vereniging aan de beurt om het te organiseren. Dit jaar was het de beurt aan De Hènige Slevvèent. Waar de opkomst en het gala van De Hènige Slevvèent normaal plaatsvinden bij Bie Heintje werd er dit jaar voor het Noaberbal gekozen bij de loods. Dit was vanwege het ontbreken van een feesttent bij Bie Heintje. Aangezien dit weer één van de eerste feestjes was na de corona mocht het wel blijken dat iedereen er veel zin in had en de belangstelling was groot. Dit bleek wel omdat wij aanvragen kregen vanuit Tilligte en Vasse of ze ook welkom waren. Uiteraard waren deze verenigingen

ook welkom, na overleg met onze zusterverenigingen. De avond zelf was onder leiding van DJ Stan. De zaal was mooi aangekleed en samen met flitsende disco verlichting zorgde dit voor een gezellige sfeer. Het feest ging door tot in de late uurtjes en was een mooi begin van het korte carnavalsjaar.



**NIJHUIS
METAAL**
MACHINEBANK - MONTAGE - ONDERHOUD & REVISIE - CONSTRUCTIE

SCHOONHEIDSSALON
NIQUE
Sharon Bruggink
schoonheidsadviseur
06 46 390 491
Ootmarsumweg 3 | Oot-Ootmarsum | www.unikleur-schoonheidsaanpak.nl

JANSEN
INSTALLATIETECHNIEK B.V.
GAS (WATER) / SANITAIR / ELEKTRICA
EN VERWARMINGSTECHNIEK
T: 0541-291111
F: 0541-291110
E: info@jansen-installatie.nl
www.jansen-installatie.nl
Micro-View

CAMPING & BUNGALOWPARK
BIJ DE BRONNEN

ELKE 1^{ste} EN 3^{de}
**ZONDAG
GEOPEND**
13.00 - 17.00 UUR

Bekijk onze nieuwe collectie

Vloertegels Wandtegels Mozaiek

SpinkelinkTegels
uw voordelige tegel speciaalzaak

de mors 63 | Ootmarsum | 0541 - 291 869 | www.spinkelink.nl

Voor dames, heren
en alle carnavalsteu...

MON AMI
HAARSTUDIO
Kerkplein 19, 7631 EW Ootmarsum - Telefoon 0541 - 292 564

GROOT AGELO
CAFÉ-RESTAURANT 'MAX'

STUDIO NOAH
ONTWERP • DRUKWERK • KLEDING

ROUWERS
GASTVRIJHEID OP Z'N TWENTS

Hapjesbuffet
Barbecue
Stamppotten
Vergaderingen
Diners
Catering
Brunchen
Koffietafels
Koud en warm buffet

Tel: +31 (0)541 - 29 12 05
Mail: info@caferestaurantrouwers.nl
Web: www.caferestaurantrouwers.nl

Te kunt mie altied bel'n
veur behang'n of striek'n

Behalve met Carnaval, dan bin
ik wat aans an't kiek'n

Wassink
schilderen en behangen

De Mors 40, 7631 AK Ootmarsum
T 06 29 52 24 24, E mowassink@home.nl

PRO

'N DEURLOOP
DOAR ZIT IE GOOD!
ok met'n Carnaval

Molenstraat 5, Ootmarsum @deurloop

morskieft
SFEERMAKERS UIT REUTUM

We kowen graag
bij u over de vloer!

0541 - 670 207
www.morskieftreutum.nl

TAPIJTEN GORDIJNEN ZONWERING PVC VLOEREN

AGRO NRG
Wij oogsten de zon

Interview Marco

LIJFSPREUK MARCO: 'DAAAAAAG!!'

Naam: Marco Scholten
Leeftijd: 41 jaar
Werk: Aannemersbedrijf Warmes in Lattrop (al 25 jaar)
Relatie: naja, nee
Hobby's: Swingen, Harley Davidson rijden en op vakantie gaan.
Roken: Van Nelle Zwarte shag

Kleurrijke Ootmarsummer

De metselaar die de troffel inruilde voor de scepter van de Othmarridders. Hij was misschien wel de grootste verrassing toen hij met z'n Harley Davidson geheel in stijl met een leren cape aan kwam scheuren bij de stadspomp op de carnavalszaterdag. Het feestgedruis brak los en op vele gezichten ontstond een grote glimlach toen de oranje rook optrok op het plein. Marco redde zich prima zonder adjudanten op het podium. Zijn lijfspreuk was dan ook des Marco's 'DAAAAAAG!!'. Marco is in het dagelijks leven al een kleurrijke Ootmarsummer, dus een scepter met daarop een zuiger van een Harley, een leren cape en een steek met een knal oranje veer erop was een beeld waar iedereen snel aan kon wennen. Hij heeft alleen de hanenkam ingeruild voor een oranje veer.

Eigen kroeg

Het is een publiek geheim dat Marco de best lopende kroeg heeft gehad in Ootmarsum tijdens Coronatijd. Als we hem dat ook willen interviewen, dan uiteraard in zijn eigen kroeg. En dit is niet zomaar een kroeg! Je loopt tussen twee huizen in over een smal paadje en dan ineens begeef je je in een complete kroeg. Wat heeft die kearl dat onmeunig voor elkaar! Een gemetselde bar die met hout is opgetimmerd, waar je gerust met 20 dames/heren omheen kunt zitten. Alles erop en eraan waarbij de Warsteiner Bier tap het pronkstuk is. Voordat we het interview begonnen gooit Marco de glazen vol en wordt

er een soort dolk in de bar gestoken met daarnaast een harde worst voor het geval we honger krijgen. De stelling: 'Bij Marco kun je goedkoper bier drinken, dan Spa blauw klopt wel ongeveer'. Enige verrassing na coronatijd was de energierekening vertelt Marco lachend. Die terrasheaters verbruiken toch meer dan je denkt als je ze bijna elke dag aan hebt. Maar van een kleine donatie namens de HSV wil Marco niks weten.

30 minuten de tijd

Marco zit achter het schap van zijn eigen kroeg als hij trots vertelt dat een goede vriendin zijn onderscheiding heeft gemaakt. Verder zullen we niet uitweiden over deze 'goede vriendin', behalve dat ze in een horecazaak werkt in de buurt van 't Plaske. Marco vertelt ook dat hij pas 3 weken voor aanvang van het carnavalsweekend is benaderd door René Velthuis. Hij had even 30 minuten nodig toen hij René terugbelde dat hij het wel wilde gaan doen. Iemand moet immers toch de kar trekken vetelt hij. Voor het zoeken van adjudanten was geen tijd. Marco zit zelf bij de stuntcommissie dus een spectaculaire opkomst was hem op het lijf geschreven samen met Markies Bram. Marco op de Harley en Bram op een Puchje met pot helm als een soort Annie de Rooij erachteraan.

Kledingwensen

Marco vertelde dat hij wel enkele kledingwensen had. Zo wilde hij geen gladde schoenen aan en die witte handschoentjes vond Marco ook niks. Zwarte kisten zijn ook netjes toch? En met al zijn ringen paste hij in die handschoentjes toch niet in. Met deze stoere prinsenoutfit sprong Marco in het oog bij Prinses Rieks van de Lesten Stuurver uit Rossum, ook wel bekend als Marieke Wijering (43). Gelukkig hebben we de foto's nog, laten we maar zeggen! Marco heeft ook een liefde voor gruwelijk sterke, gure borrels. Hoe meer doodskopjes erop zo'n flesje spiritus staat hoe liever Marco het heeft. Als interviewers proeven we wat Essacher-Luft waarbij we beiden de smoel niet in de plooi konden houden. Marco vertelt dat de flessen die er naast hangen nog sterker zijn en dan hebben de Kadolsterkearl uit On'zel ook ervaren vertelt hij met een brede grijns.

Bouw van de loods

Marco heeft de HSV ook goed geholpen met de bouw van de loods. Hij heeft onze toilet betegeld waar we hem dankbaar voor zijn. Wij weten dat er onder dat leren motorjack en z'n hanenkamp een onmeunige goede, markante er eerlijk kearl zit, die van het leven geniet. We bedanken Marco voor de mooie avond! Het interview verliep niet heel gestructureerd, maar dat lag niet aan Marco maar aan het duo Bonnes en Koops die van de interviewvragen een grote chaos hebben gemaakt. Maar het was gezellig en daar gaat het om. We komen graag nog eens terug!



Blief Thoes
evenement



Beleef
OOTMARSUM.NL

Maak van jouw feest een avontuurlijke belevenis



AUTOBEDRIJF
Ben van der **AA**

Ootmarsum



**NIEUWE WEME
BOUW**

Ootmarsum 06 30814062



Ootmarsum
Tel: 0541-292978

NIEUW DE **VERBOUW**

deKok

accountancy
personeel
fiscaal



alphega
apothek

altijd dichtbij

PLETTENBURG

LUCHTBEHANDELING

■ MESTDROGING ■ VENTILATIE BV



GROOTHUIS
OOTMARSUM
schilderwerken - kitmontage

*wel***KOOP**

verstand van tuin & dier

Gastschrijver Thijs Veldhuis

Lieke de Witte, de eerste vrouwelijke opperslepster van C.V. De Hènige Slepvedì: bedankt voor het doorgeven van de pen.

Maar goed, dan gaan we maar eens beginnen. De meeste kennen me vast wel als oud metslepper Thijs. Het jaar 2017 dat ik samen met mijn opperslepper Andras en metslepper Teun mee heb mogen maken! Of sommige kennen mij van dat ene filmpje van dat bier halen op dumpert! En tevens zit ik nog steeds in de sleppersroad!

CORONA

Dit jaar hadden we een ander carnavalsjaar dan andere jaren. Maar het was al gelukkig beter dan vorig jaar. Toch hadden we vorig jaar nog een mooi gezellig jubileumfeestje begin oktober! Waar sommige mensen nog een leuk cadeautje kregen na een paar dagen. Maar in 2022 hebben we gelukkig nog iets meer carnaval kunnen vieren. De ene week zaten we nog allemaal "Blief Thoës" te kijken en de andere week stond je met z'n allen in de carnavalloods te feesten bij het Noaberbal. Maar een jaar zonder een trio was wel apart. Laten we er nu maar van uitgaan dat aankomend jaar onze 22ste trio op het podium staat te knapp'n Bie Heintje in een bommetje volle tent!! Want dat is wat iedereen graag wil.

HET GEVEUL VAN OALD OATMÖSKE

Ja, het nummer dat Andras, Teun en ik moesten zingen bij het leedkesfestival bij Ossenvoort. En de eerste plek mee hebben gehaald! Wat was dat een feest! Dit was natuurlijk nooit gelukt als we Niek v/d Kuper er niet bij hadden. Hij heeft namelijk de tekst geschreven van dit geweldige nummer. Een nummer wat nu een volkslied is geworden van Oud Ootmarsum en elk jaar weerkomt tijdens de gala-avonden als Andras, Teun en ik aan het einde van het gala alles weer beginnen te slopen op het podium!

TRIO 2017

Alsof het de dag van gisteren was! Een jaar om nooit te vergeten! Die ene woensdagavond dat je net thuis aankomt, je telefoon gaat af en je ziet de naam Gerald Wassink voor het scherm staan. Dan weet je al genoeg en ik nam m'n telefoon ook op en zei tegen Gerald "Laat me raden, een goede bekende van mij wil mij in het trio hebben?" het antwoord van Gerald kwam er vrij direct achteraan met "Dat is correct en tevens juist!".

Ik zei tegen Gerald dat ik er eerst een paar nachtjes over moest nadenken. En ons gesprek eindigde hier ook bij. Het idee dat je metslepper kunt worden, had ik nog maar net in mijn hoofd zitten en mijn telefoon ging weer. Ditmaal was het Stef de Witte. En ik nam weer op. Dit keer begon hij direct te praten; "Breur ie bunt de leste metslepper wat dr bie mot komm'n en dan ist trio compleet! Zeg ma joa, ie zult er gen spiet van krieg'n" en zo gezegd zo gedaan. Ik zei ja op de vraag om metslepper te worden en moest toen direct op de geheime locatie komen om kennis te maken met het resterende trio! Wat ik toen nog steeds niet wist, wie het was. Maar na een paar namen te gokken, kwam ik er niet uit en kwamen ze allebei te voorschijn. Het was eerst een beste verrassing voor mij, maar heb een machtig mooi jaar gehad met deze 2 dölnn!!

Maar dan moet je je stilhouden tot de opkomst! Dat ging vrij goed tot die ene beruchte avond in Hengelo. De eerste avond met het trio op pad en direct mis. Sommige mensen wisten dat ik er bij zat maar hielden hun mond netjes dicht. De avond van de opkomst is een feest waar iedereen altijd op zit te wachten! De avond was zo voorbij. En dan krijg je de gala-avonden er achteraan en zo loop je in het treintje mee richting het carnaval weekend. En voor dat je het weet zit je Aswoensdag bij de Spaboerderij in Nutter. Volgens mij heb ik nu ook wel genoeg verteld. Ik zal de pen doorgeven aan Robin Bonnes!



Recept

Kapsalon Bonnes

Dit heb je nodig



Een grillspit met motor

Een boom

Een olievat

Een (motor)zaag

Een kloofbijl

Een slijptol

Een gasbrander

Een frituurpan

Mes & vork

Op deze pagina leer je hoe je in 10 stappen de originele Kapsalon Bonnes® zelf kunt maken. De kapsalon Bonnes® is bedacht door Pizzeria Aleandro ("De turk") tijdens de carnaval van 2013. Maar... deze kun je ook zelf maken! Hieronder leer je hoe. Het vergt wel enige voorbereiding maar dan heb je ook wat!

Ingrediënten

- 1x **Rol döner Kebab** (Verkrijgbaar bij Kingfood Enschede)
- 1x **Zak patat**
- 1x **Zak geraspte kaas**
- 1x **Fles knoflooksaus**
- (Optioneel) **Groenvoer naar keuze**

Bereidingswijze

1. Zaag de eik om met de (motor)zaag en kloof het hout met de kloofbijl.
2. Laat het olievat vollopen met water en slijp het over de lengte doormidden.
3. Vul 1 helft van het olievat met het gekloofde hout en ontsteek het vuur.
4. Doe de rol döner kebab aan het spit, plaats deze boven het vuur en zet de motor van het spit aan.
5. Warm ondertussen de patat op in de frituurpan.
6. Wacht tot het vlees gaar is en snijd het af.
7. Doe de patat op een bord / in een aluminiumbakje en doe daarover het vlees.
8. Doe kaas over het vlees en brand dit nog even kort aan met de gasbrander.
9. (Optioneel) Doe het groenvoer eroverheen.
10. Doe er knoflooksaus overheen en smullen maar!

Serveertip! Serveer met een heerlijk pilsje erbij.





Kabinēt

HŠV





Sponsor in 't licht

Een sponsor die de Hènige Slevvèènt op meerdere manieren sponsort en vast verbonden is met het carnavalseven. We hebben een diepte interview gehad met eigenaar Arjan Smelt en hem een aantal vragen gesteld:

1. Met wie hebben we het genoeg?

Met Arie

2. Iedereen kent "de Mors" en "Postelhoek" waarschijnlijk wel, maar waar kunnen we het van kennen?

De Mors kennen veel mensen waarschijnlijk als gezellig café, waar je tijdens onder andere het carnaval, Pasen en het normale uitgaan terecht kunt. Je kunt in het Cafeteria lekker eten halen. De Postelhoek ligt centraal in Oud-Ootmarsum, Hènige Slevvèèntland. Vrijwel iedereen is hier wel eens geweest of langsgefietst. Je kunt hier onder andere genieten van een lekkere en volledige menukaart.

3. Hoe ben je betrokken met het carnaval?

De Mors is al meerdere jaren een verzamelpunt voor vele carnavalsfeesten. Sinds ongeveer 6-7 jaar wordt het gebruikt als schminklocatie wat altijd erg gezellig is.

4. Heb jij altijd al carnaval gevierd? Hoe vies jij nu jaarlijks zelf het carnaval?

In Vriezenveen heb ik nooit carnaval gevierd. Het carnavalsgebeuren ben ik pas echt gaan meemaken toen ik in Ootmarsum ben gekomen. Ik ben persoonlijk geen rasechte carnavalsvierder; Ak zin heb, dan bin ik er.

5. Welk carnavalsfeest is je het meest bij gebleven en waarom?

Één van de prijzen tijdens het jaarlijkse "glazen huis Ootmarsum" in 2019 was dat je de complete opkomstavond van de HSV als VIP mocht meemaken. Hierbij kon je ook achter de schermen meekijken. Deze prijs heb ik destijds gewonnen. Het was een hele bijzondere en unieke avond. Het was een mooie bijkomstigheid dat ik het trio van destijds goed kende.

6. Hoe zou jouw perfecte carnavalsfeest eruit zien?

Veel mensen, veel bier en bovenal veel gezelligheid!

7. Welk HSV trio lijkt jou fantastisch?

Zelf Opperslepper met 2 mooie dames als Metslepperinnen.

8. Wat staat er nog op je bucketlist?

Niks, die is leeg.

10. Heb je nog een mooie uitspraak/leus om mee af te sluiten?

Het was gezellig, laten we er nu maar een paar drinken. Alaaf!



Contactadvertenties

Omdat een aantal van de Hènige Slepveent-wichte nog vrijgezel zijn. Zijn wij de beroerdste niet en hebben wij een pagina opgeofferd voor deze casanova's. Mocht je geïnteresseerd zijn in 1 of meerdere toppers; **Schrijf dan snel naar info@henigeslepveent.nl en misschien zit jij binnenkort romantisch te dineren.**



Siebe Arends

Moin toppers,
Mijn naam is Siebe en ik ben op zoek naar een leuke vrouw. Op Farming Simulator bezit ik enorm veel grond en heb ik meer trekkers dan Postel en Nijmeijer. Echter heb op zowel de PC als thuis geen duifje zitten die op mij wacht. Mijn broer heeft wel veel succes bij de duifjes maar hij wil mij het grote versierhandboek niet uitlenen. Kun jij mij lesgeven in de liefde. Schrijf snel.



Jorrit Lubbers

Hooi leuke dames,
Kippetje kippetje aan de wand, waar is mijn chickie in dit Hènige Slepveent land. Ik ben een leuke, spontane, lieve, schattige, sportieve, knappe, simpele en bescheiden jongen. Wanneer ik de kippen op stal heb gevoerd, wil ik graag met iemand hokken die ook van Ben en Ruurd houdt. Wil jij ook samen met mij dansen deze zomer op Bailar Bailar en Bakker Koos. Stuur dan een brief!!

Teun Snoeijink

Hallo leuke dames,
Ik ben een grote boer met een klein hartje. Ik heb 60m2 gras in mijn vaders bezit die ik geheel zelfstandig onderhoud met mijn zitmaaier. Hier beleef ik enorm veel plezier aan. Toch zoek ik iemand die mijn eigen grasmatje eens wil bekijken. Heb je interesse? Schroom dan niet om een brief te schrijven.



Sam Heerink

Momenteel woon ik nog in het mooie Oud Ootmarsum vlakbij het Springendal. Ondanks dat ik elke zondagochtend zit te gluren door mijn verrekijker naar een mooi hertje, ben ik deze nog niet tegengekomen. Ben jij mijn bronstige hertje die mijn hartje sneller doet kloppen. Schrijf dan snel!

Andras Koops

Hey Toppers,
Hier de grootste boer uit Oldenzaal. Ik heb een enorme lap grond rond mijn huis liggen die ik helaas niet in mijn bezit heb. Regelmatig komen er kippetjes langs in mijn hok. Helaas willen ze niet lang op stok zitten in mijn huis. Ben jij de kip die deze haan laat kraaien. Schrijf dan gerust!





<p>AD MONTAGE</p>	<p>Door de praktijk geselecteerd</p> <p>Welkom bij AD Montage! Voor uw kozijn- en pefabmontage!</p> <p>0541 292 673 Galgenveld 11, 7631 BS Ootmarsum</p>
--------------------------	--

AANNEMERSBEDRIJF

TWENTE

uw expert in bouw

Jubileumfeest

9 oktober 2021

De jaren vlogen voorbij, CV de Hènige Slevvèent bestond in 2021 alweer 22 jaar. Dat is een goede reden voor een feestje! Helaas zag dit feest er door de welbekende redenen anders uit dan gedacht, maar kon het afgelopen oktober toch doorgaan. Iedereen weet, een feest vieren doe je niet alleen, alle bewoners van HSV-land en de leden van de vereniging kregen dan ook een uitnodiging.

Vele straten van HSV-land werden versierd met kleurrijke slingers en ballonnen waardoor het al een klein feest op zich was om door de straten te rijden, fantastisch mooi!

De burens hadden niet alleen hun straat versierd, maar hadden de ingang van de feestlocatie ook voorzien van een heuse jubileumboog, hierdoor was de voorpret voor enkelen al mooi op tijd begonnen.

Zaterdagmiddag was het zover en begon de 1e feestelijke activiteit, de Oud-Ootmarsumse klootschietronde waar een mooi aantal enthousiastelingen bij aanwezig waren.

Goed om te zien was dat er vooral veel jeugdige deelnemers waren, top! De weergoden waren de feestgangers goed gezind waardoor het een perfecte middag werd. De rondkende geen verliezers, zoals oud Opperslepper Stefan ooit zei: "Meedoen is belangrijker dan winnen, jullie zijn allemaal winnaars"

Het was die middag niet alleen maar vreugde, Erik Morsink is tijdens de ronde één van zijn kloten verloren. Je kon goed merken dat het hem zeer deed: "den kloot hef mie joarn lang plezeer göf'n, noe mök mien beste kloot missen" Helaas Erik, hopelijk ben je erover heen gekomen en blijven de goede herinneringen je bij.

De feesttent werd 's avonds gevuld met vele carnavalsliefhebbers die allen bij binnenkomst een jubileumcadeau ontvingen in de vorm van een heus HSV vissershoedje. Een georganiseerde bingo met vele ludieke "prijzen" viel in de smaak bij het publiek. Het feest werd een afsluiter van een fantastisch weekend! Op naar het volgende jubileumfeest!





KOBATO

SLIJTVASTE POLYURETHAAN

Gezellig uit in het hartje van Ootmarsum..

Markt 10
7631 BW Ootmarsum

0541-293693
www.stadscafe.nl



Flora Natura
Twente
hoveniersbedrijf

ROB KEMPERINK
hoveniersbedrijf

Voor de beste service komt u naar Denekamp!

- Eigen reparatie Dienst (6 dagen per week).
- Binnen één werkdag komt er een monteur bij u in huis.
- Geen Voorrijkosten.
- Voordelige tarieven.
- Nieuwe apparatuur is snel en gratis bij u geïnstalleerd.
- Desgewenst komen wij bij u in huis om advies op maat te geven voor uw nieuwe apparatuur.
- Ook voor vervanging van uw bestaande inbouw apparatuur.

EP: Molendijk

Onze service maakt het mogelijk!

Beeld-Geluid-Telecom-Huishoudelijke apparatuur

Lange Vler 2 - 7981 GC Denekamp - Telefoon: (0511) 36 42 77 - info@epmolendijk.nl - www.epmolendijk.nl

KABRA



SANITAIR | TEGELS | INSTALLATIEMATERIAAL



BEZOEK ONZE
BADKAMER
SHOWROOM



AUTOBEDRIJF SILDER

www.autobedrijfsilder.nl

Uitendweg 126 7663TE Mander Telefoon: (+31) 0541-536020

Tegelwijsheden

Jedereen heeft zo zijn levensmotto.
Hieronder hebben wij van een aantal mensen
hun wijsheid op een tegeltje geschreven.



*Alles met Te ervoor is slecht.
Behalve Tequila*

Niek Niemeijer



*Elk brood is een
tragisch verhaal
van graan dat geen bier
mocht worden*

Dries Arens



*Het weer van vanavond;
No kans op wijn*

Sam Heerink



*De koffie loopt.
Sportiever zal het
vandaag niet worden*

Toon Eestman



*Ik keek vanochtend
in de spiegel en
dacht wou!
Het is maar goed
dat ik nog gevoel voor humor heb*

Teun Snoeijink



*Discussieren met mijn
vriendin is als het lezen
van een licentieovereenkomst.
Je negeert alles en uiteindelijk
accepteer je de voorwaarden.*

Robin Bonnes



*De cursus lessen is afgelast.
Is nooit grappig*

Ruud Crude Vrieling



*Een relatie is als in
je broek plassen.
erst voelt het warm aan
maar al snel
wordt het kouder.*

Rick Kamphuis



Heisterkamp
SINDS 1919

Van nature vol karakter.

Heisterkamp Dranken en Wijnkopers BV

05 41 29 18 30 | Dranken@heisterkamp.com | Wijnkopers@heisterkamp.com

Eerste Stegge 2 7631 AE Ootmarsum | www.heisterkamp.com |   

CAFÉ - CAFETARIA
DE MORS



uitzendbureau
ESSELINK



Carnavalsweekend

Vrijdag opening buitenresidenties

Een beetje onwennig kijk je in de kast of je pak er nog hangt. Dit blijkt gelukkig zo te zijn. Want het gaat er dan toch echt weer van komen. Na een lange tijd mogen wij weer een heel weekend carnaval vieren. Dus pak aan, bloesje netjes strijken en de stropdas voor. Vervolgens op het fietsje naar café De Mors om te kijken of daar nog meer medestrijders zijn. En dat blijkt zo te zijn. Het is al gezellig druk en onder het genot van een biertje, wordt maar weer eens kennis gemaakt met elkaar. Nou ja, zo erg was het ook weer niet. De meesten hadden elkaar ook zonder carnaval wel gesproken. Toen de club compleet was, wel jammer dat de voorzitter er niet was, werd de bus volgeladen en op naar De Bólte. Inmiddels een vast adres bij de buitenresidenties. Richard en Stef lieten het bier rijkelijk vloeien en ook de warme hap ging er bij iedereen wel in. De eerste sterke verhalen werden verteld en iedereen begon toch langzaam aan het idee van carnaval te wennen. En daar was alweer de bus, door naar Koapman in Tilligte. Hier bleek al carnaval te zijn gevierd, maar daarvoor waren wij blijkbaar te laat. Een verdwaald lid van de Raad van Elf van de Waterpönskes liep er nog wel rond. Dan moeten wij er zelf maar een feest van maken. En dat is prima gelukt, een goed aftrap van het weekend!

Zaterdag Dweilen in Ootmarssum

Het leek wel lente deze zaterdag! Er was een lekker zonnetje aanwezig bij de stadspomp. De verrassing was groot toen daar Prins Marco en Markies Bram werden gepresenteerd door de Othmarridders en Siepeljonkers. Een goed begin voor een gezellige middag en avond. Het dweilen begon gewoon op straat, lekker in de zon bij De Poort. Iedereen had er zin in en de groep werd langzaam groter. De bottelier verstond zijn taak weer uitstekend en niemand hoefde gelukkig dorst te lijden. Maar als je goed drinkt, moet je ook goed eten. En daar had Arie van café De Mors een goede oplossing voor. Een heerlijk buffetje stond ons op te wachten. Om vervolgens weer met een goed gevulde maag de stad in te gaan richting de Deurloop, Stadscafé en Ossenvoort. Maar volgens mij heeft niet iedereen al deze adresjes meer gezien...

Zondag Open dag Siepeljonkers en witte blousen avond

Terwijl de klootschutters bij café Blom nog aan het bijkomen waren van de zware strijd die ze hadden geleverd deze morgen, kwamen de eerste fruitige carnavalsvierders alweer binnen. Op naar de Siepeljonkers voor hun open dag. Als een echte noabervereniging hebben wij geholpen met hun wagen, maar ook om hun biervoorraad te verminderen. Het schijnt dat er deze middag aardig wat kratjes zijn opgedronken door leden van C.V. De Hènice Slepveënt. Kortom een geslaagd feestje dus. En voor wie nog niet genoeg had gehad, was daar nog de witte blous'n avond bij Ossenvoort. Een top dagje weer.

Maandag SpekscheetersSpeklappenRosenmontagSpektakel

De maandag staat altijd in het teken van Vasse met het SpekscheetersSpeklappenRosenmontagMorgenundNachmittagSpektakel. Dit jaar wel in een iets andere opzet, er was geen grote tent maar de party vond plaats bij Het Bolscher. En zoals altijd mocht gelukkig de steek ook weer op. Dat was toch wel fijn, daar hebben wij lang op moeten wachten. Het was volle bak bij Het Bolscher, veel verenigingen uit de buurt waren present. Uiteraard konden de Smoezen uit Vroomshoop niet ontbreken, die kwamen gewoon even met 3 bussen vol doldwaze carnavalsvierders. De schalen met speklappen gingen gretig rond en liet iedereen zich goed smaken. Het bleef nog lang onrustig in Vasse...



POSTEL

LOONWERK & TRANSPORT

AGRARISCH LOONWERK
GRONDVERZET
ZAND & GRIND
CONTAINERVERHUUR
TRANSPORT
MECHANISATIE

POSTEL.NL
Wiemselweg 5 | 7634 PX Tilligte



LOONWERKEN EN GRONDWERKEN
NIJMEIJER KUIPERS

Webshop



Aansteker

De originele, hervulbare
Hènige Slepveent aansteker.
€2,00



Bieropener

De Hènige Slepveent bieropener van zeer
degelijke RVS kwaliteit!
€10,00



Kentekenplaathouder

De originele Hènige Slepveent
kentekenplaathouder. Past op
iedere auto, vrachtwagen of
trekker. Vet cool!
€5,00



Vintage Old School Kiel

De echte ultieme Vintage Old School
Kiel. Bedrukking op de voor en
achterkant.
€15,00



Muts

De Hènige Slepveent muts
bedrukt met logo.
€12,50



Sjaal

De Hènige Slepveent sjaal
bedrukt met logo.
€12,50



Vlag

De originele Hènige Slepveent
vlag!
€25,00



Sticker

Ronde stickers met Hènige
Slepveent logo
€0,10 p.s.

Let op: er komen nieuwe producten
aan, waaronder Hènige Slepveent
sokken en onderbroeken!

Twents brood hoes.

Postelhoek

ETEN • DRINKEN • SLAPEN

Negentiende jaargang
Eerste druk
Augustus 2022



Colofon

Carnavalsvereniging De Hènige Slèpvèent te
Oud Ootmarsum

Secretariaat
Denekamperweg 186
7661 RL Vasse

De Noaproat wordt gestuurd aan alle leden van
C.V. De Hènige Slèpvèent. Mochten er buiten de leden om
belangstellenden zijn voor de Noaproat, dan verzoeken
wij u contact op te nemen met de redactieleden van de
Noaproat. Zij zijn te bereiken via: info@henigeslepveent.nl.

De Noaproat is ook online beschikbaar via onze
internetsite: <http://www.henigeslepveent.nl>

Uitgever
C.V. De Hènige Slèpvèent

Redactie		
Rudy Groeneveld	-	Tekstschrijver
Roel Eppink	-	Advertentiebeleid
Bram Beld	-	Tekstschrijver
Dirk Hunder	-	Tekstschrijver
Niek Heerink	-	Tekstschrijver
Leon Meijer	-	Tekstschrijver
Andras Koops	-	Tekstschrijver
Robin Bonnes	-	Tekstschrijver
Stefan Oude Nijhuis	-	Tekstschrijver
Jeroen Oude Nijhuis	-	Tekstschrijver / Fotograaf
Timo Bonke	-	Fotograaf / Editer
Kay Bolk	-	Tekstschrijver
Krijn de Vries	-	Tekstschrijver
Gert Smoes	-	Foto-pagina
Jeanine Oude Luttikhuis	-	Vormgeving
Noah Noppert	-	Vormgeving
Lieke de Witte	-	Gastschrijver

Neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina:
www.facebook.com/henigeslepveent
Of volg ons op Instagram: [henige_slepveent](https://www.instagram.com/henige_slepveent).

Tot volgend jaar!



WEES ALTIJD UP TO DATE!



CV **DE HÈNIGE**
SLEPVEENT
DAD! OATMÖSKE